

Christel Heidemann fundeerde de meridiaankleurentherapie op de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Zij vond dat de kennis daarover in de toekomst vergroot moest worden. Hoe kunnen we daar samen actief aan werken?



Een goede en veilige weg is om onze kennis van de antroposofie en het lichtwezen van de mens te verdiepen. Wie is de mens eigenlijk en wat is haar opdracht in de kosmos? De uitdaging is om naast studie ook - met plezier - innerlijk werk te doen en ons bewustzijn te vergroten. We leven nu immers in de tijd van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, zoals Rudolf Steiner heeft aangegeven.

Wij hebben Danielle van Dijk bereid gevonden haar uitgebreide kennis van de antroposofie met ons te delen. Sleutelwoorden voor Danielle zijn *aandacht* en *onvoorwaardelijke liefde*.

In de ochtend is er een lezing van Danielle van Dijk over de vraag naar het menszijn, haar opdracht en uitdagingen. Ons lichtlichaam, dat door de hoge kosmische hiërarchieën bedoeld was als het oorspronkelijke lichaam van de mens, kan anno 2025 weer voorzichtig gewekt worden. Wat kan de rol van de meridiaankleurentherapie en meditatie daarbij zijn?

Een van de sluiers van het geheim van het Opstandingslichaam/Lichtlichaam van Christus wordt op deze dag opgetild. Hij herstelde de *mogelijkheid* ons eigen lichtlichaam te herstellen en dat van anderen te helpen wekken. Draad voor draad kunnen we onze eigen lichtmantel weer weven. Een ander thema is de betekenis in onze tijd van het wezen Sophia en dat van de aartsengel Michael.

In de middag zullen we oefeningen doen die het werken met het lichtlichaam en de kleuren kunnen ondersteunen. Na afloop is er voldoende tijd voor gesprek.

Voor meer informatie over Danielle van Dijk, haar biografie, lezingen en boeken, zie: www.danielle-vandijk.nl